

1<sup>e</sup> KW 2019

Mes amis,

Hoe snel gaat het van hartje winter naar eind maart en zomertijd! Afgelopen weken hebben we weer heerlijk kunnen genieten van een zomers temperatuurtje. Af en toe steeg het boven de 20 graden uit en konden we in t-shirt werken.

En werken zullen we... de Napoleon Suite gaat langzaam maar gestaag verder bewerkt worden.

Het verwijderen van het hooi van de vliering was nogal een puntje. Ten eerste omdat de planken waarop de 50cm laag stro lag kuis verrot waren en je er niet met goed fatsoen op kon staan, ten tweede omdat de totale hoeveelheid zo ongelooflijk veel was dat we met gemak een manege voor 3 maanden konden voorzien van stro. Dat hebben we dus niet gedaan omdat het al zo oud was dat het alle voedingswaarde was verlopen máár het had gekund. We hebben het van zolder getrokken, en via de kruiwagen in de aanhanger gedumpt, naar ons weideveld gereden, uitgespreid en vervolgens met de grasmaaier geheel vermaalt..... Een hele operatie maar dan ben je er wel vanaf en heb je niet nog ergens weer een berg stro liggen waar je niks mee kunt.

Balken schuren is een hele klus en wanneer er iemand is die zich vrijwillig hier voor aanmeldt zeg je geen nee. Zodoende gingen Ron en Piet (zwager) aan de schuurmachines met overalls, safety brillen en mondkapjes. Na een aantal dagen was de klus geklaard en kwam er alweer een streepje meer licht in de duisternis. Daar waar er nog geen raampjes zaten werden ramen geplaatst en gelukkig kunnen we daarvoor terecht bij Bricodépot, een DHZ winkel met standaard maten.

De 2 stalunits die aan het huis vastzitten gaan ingericht worden als slaapkamers met deuren naar een besloten terras. Maar, net als bij de vorige kamer, zijn staldeuren nogal laag. Een ingang van 1 van deze deuren hadden we dan ook verhoogd zodat een normale doorgang mogelijk is. Ook daar wil je daar dan licht hebben en vervolgens hebben daar 2<sup>e</sup> handsdeuren in geplaatst met veel kleine ruitjes.

En dan moet er een vloer in, het verloop van de ene kant van de kamer naar de andere kant is 25 cm. Natuurlijk was dit in verband met de afvoer van de mest en urine van de beestenboel maar dat kunnen we de toekomstige huurders niet aandoen. Dus de vloeren opgehoogd, eerst met los puin, daarna met zandbeton om het puin stabiel te maken. Daarna beton gestort in 4 fasen en wel met een ploeg van 6 mensen! Vele handen maken licht werk maar het was zwaar, heel zwaar. Op het moment dat we hiermee bezig waren was het nogal fris en een koude oosten wind maakte het er niet lekkerder op. Maar we hebben de klus geklaard met 5,5 kuub zand en 25 zakken cement! Laatste week bezig met gaten vullen hahaha, gaat ook heel veel tijd inzitten maar is nodig wil ik wat makkelijker kunnen stucen.

In de tussentijd hebben we ook gasten gehad want de boel draait gewoon door. Alhoewel, eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat we Januari "dicht" hadden gezet. De gasten die kwamen waren allen passanten, 1 nacht en wegwezen. Niet echt om een band op te bouwen. Misschien gezamenlijk een glaasje wijn nuttigen maar dat is het dan ook. Het is ook nog geen temperatuur voor toeristen, koud en guur. Veel is gesloten, de straten zijn leeg, de thermen die in de zomer voor veel gasten zorgt is dan nog dicht en lokaal vertier is er wel maar alleen doordeweeks.

De beoordeling van de gasten van het afgelopen jaar kwam uit op een prachtig 8,9 en dat vinden wij een super resultaat. Wij zijn apetrots op wat we tot nu toe bereikt hebben en we weten zeker dat de Napoleon Suite, wanneer deze af is, dat weerspiegeld. Dus we gaan nog even door, de gasten komen nu regelmatig en naar mate de temperatuur stijgt wordt het drukker en drukker.

Nog even en dan wordt het afdekzeil van het zoutwaterzwembad verwijderd, even reinigen, even aankoppelen en draaien maar weer, Hmmm, in gedachten ben alweer aan het poedelen maar dan moet het weer wel meewerken. En in gedachte is alles 'even' en dat we dan toch wel weten dat dit 'even' vaak iets langer duurt geeft niet. We hebben de tijd, U ook?

Geniet van het voorjaar en tot de volgende keer,

Salut!

Ron et Annelies

2<sup>e</sup> KW 2019

Mes amis,

Dobberend in een heerlijk verkoelend zwembad kijk ik met een tevreden gevoel uit over "ons" landschap. Wat is het hier toch prachtig en wat een rijk gevoel geeft dat. Tevreden met het behaalde resultaat (geven geen garantie voor de toekomst) van de 3<sup>e</sup> kamer "Suite Napoleon"... wat was dat een bevalling. Van een oude kalverenstal vol met mest, hooi en andere uitwerpselen omgebouwd tot een pracht 4 persoons verblijf. Altijd gezegd zoals "ik vertrek" zouden wij het nooit doen en zie hier. De Suite al verhuurd voordat we goed en wel gestart waren hahahaha. De betonnen vloeren waren net goed en wel gestort met behulp van familie en vrienden toen het verzoek kwam voor een verblijf van 2 weken met 3 personen. Commercieel denkend hebben we onmiddellijk gereageerd dat wij dat wel hebben.....we moesten nog beginnen!

Dan begin je met het dak en vervolgens de muren. Eerst de grote gaten vullen, pff daar ging bijna net zoveel cement in als in de vloer hahahaha. Dan moest er afgesmeerd worden maar de manier waarop hmmm een strijd ontstond tussen welke manier. De eerst manier (manlief) won maar bleek niet de juiste, inmiddels 2 weken verder en de 2<sup>e</sup> manier (vrouwlief) werd aangerukt .....en het zit er mooi op!

Mars en Venus, jullie kennen dat waarschijnlijk allemaal, mannen kijken nu eenmaal anders tegen dingen aan dan vrouwen en dus ontstaat er nogal eens een discussie, soms heeft de een gelijk en soms de ander. Laat nou in de meeste gevallen allebei de visies goed zijn, een beetje van de een en een beetje van de ander. Wederom in dit geval is het weer uitstekend gelukt . Keuken, opgebouwd uit de reserve onderdelen die we over hadden van een eerder aangekocht tweedehands keuken, staat er tiptop bij. Natuurlijk gemodificeerd en gemoderniseerd met een nieuw aanrechtblad, gaskookplaat en afzuigkap, combi magnetron en koelkast.

De badkamer, gedeeltelijk vintage en gedeeltelijk nieuw is ,tezamen genomen, ook een heerlijke wasplaats geworden. Met 2 afzonderlijke slaapkamers is het bijna een huisje op zich geworden maar dan binnen onze Chambre d'hotes. De laatste dag was nog een race tegen de klok, schilderijen ophangen, douchedeuren nog monteren, keuken inruimen. Zo fijn dat er dan vrienden en ex-collega's om de hoek komen kijken voor een paar extra handen. Hannie en Huub stortte zich op de schoonmaak, Sue en Derek hadden de gordijnen en attributen voor hun rekening genomen. Johan, die al ruim 3 weken hard aan het werk was bij ons hing nog de laatste dingen op en ging met het grind aan de slag. Ron deed de laatste aansluitingen van water en elektra en ikzelf had de keuken voor mijn rekening genomen. Een uur voordat de gasten arriveerden waren we klaar, moe maar voldaan.

Het is klaar, het is verhuurd en wij zijn tevreden, de gasten zijn tevreden. Weer een hoofdstuk afgesloten en wat voor een. De foto's van de Suite Napoleon staan inmiddels op de website, er komen nog mooiere, betere maar dat laat nog even op zich wachten.

De gasten die wij mogen ontvangen zijn allemaal anders. Andere nationaliteiten, andere gebieden en andere gewoonten. Dachten wij dat alle Fransen 2 kussen gaven op de wang, nee er zijn er bij die zelfs 4 zoenen geven. Vreemd genoeg gebeurt dat soms al als ze zelfs maar 2 nachten bij ons gelogeed hebben. Bijzonder en ook heel bijzonder is de vriendschappen die we hier aan overhouden. Dat maakt dit werk (lees luxe vakantie het gehele jaar door) zo ontzettend leuk en afwisselend.

Ik hoorde dat in Nederland de pensioenleeftijd vast is gezet, voor mij (Annelies) geldt dan 67 jaar en 2 maanden....lijkt lang maar als we het op deze manier kunnen volmaken dan teken ik hiervoor. Er gaat niets boven thuiswerken en dan het liefst in Frankrijk.

Voor iedereen een hele fijne vakantie en wellicht tot ziens.

Een warme en zonnig groet uit Frankrijk,

Salut,

Ron et Annelies

3<sup>e</sup> KW 2019

Mes amis,

Mijmerend neem ik de dag van vandaag door. En wat een prachtige dag was dit. Uitgeslapen want we hadden geen gasten, planten geplant en verplant want de temperatuur leent zich hiervoor. Met een heerlijk zonnetje en 24 graden op de thermometer hang ik een was buiten te drogen dat luchtig droog wordt geblazen door de warme wind. Het kippenhok is ook toe aan een grote verschoning dus aan de slag, kippen op het veld en ik in het hok. Da's nog eens een verandering hahaha. Nee nog even, dan is de kippenvilla af. Ron is druk bezig met de 'grote verbouwing' dus de kippentjes moeten nog even geduldig zijn en het doen met hun 'arbeiderswoninkje' hahaha. Ze leggen gelukkig weer een beetje (eieren) en niet zo een beetje ook, niet veel maar onwijs groot! Gisteren hadden we zelfs een dubbeldooier, pffff die moet pijn hebben gehad. Ligt vast aan het proteïnevvoer wat ik ze tegenwoordig erbij geef. Sinds ze in de rui zijn is de productie minder geworden, ik had ze stevig toegesproken maar dat hielp niet, dit voer dus wel.

Sinds een paar weken hebben we kittens, Daisy had een nestje van 3 verstopt in de stallen. We hadden wel wat gehoord maar niets gezien tot op een dag zij voorbij kwam lopen met 3 kittens in haar kielzog. Nu zijn deze kitten dus niet gewend aan mensen dus voordat zij uiteindelijk naar binnen durfde te komen duurde wel even. Je hebt er altijd eentje die de brutaalste van de 3 is en die was dus ook als eerste binnen want moeders haalt daar immers haar eten. Inmiddels zitten ze alle 3 binnen en gillen als magere speenvarkens zodra het etenstijd is. Druk maar wel onwijs gezellig. Moeder Daisy hebben inmiddels laten 'helpen' genoeg is genoeg zullen we maar zeggen.

Gasten hebben we natuurlijk ook gehad, niet vandaag maar de afgelopen maanden was het druk zo niet beredruk. Gelukkig maar want zonder gasten geen Chambre d'hotes. Allerlei pluimages kwamen weer af en aan, van de fietser tot aan de Lotus sportwagen. Van kort verblijf tot lang verblijf van 3 weken. Wat is het toch weer iedere keer een verrassing om nieuwe mensen te ontmoeten, nieuwe verhalen te horen en nieuwe ontdekkingen te delen. De taal wordt ook steeds beter, vlotter en begrijpbaarder alhoewel de dialecten hier ook een enorm grote rol spelen. Heb je net onder de knie hoe een bepaald woord uit te spreken komt er een gast van de andere kant van Frankrijk je vertellen dat je dit helemaal verkeerd zegt. Het wordt er niet makkelijker op, soms is het gewoon komisch want ook gasten kraken elkaar af wat taal betreft.

De zomerse lange buitentafel voor het ontbijt moesten we uitbreiden, best wel grappig, ieder jaar een beetje langer maar ook gezellig. Ook mochten we een aantal keer een heerlijk diner maken voor onze gasten, zo gezellig toch Helma en Peter ?

De derde kamer "Suite Napoleon" is in juli in gebruik genomen en heeft gretig aftrek gehad. We begonnen direct met 3 weken Engelse gasten en hebben daarna nog diverse andere gasten gehad tot aan een gezin met 5 kinderen. Hiervoor moesten we wel de stretchers neerzetten maar dat vonden de mensen niet erg. Was trouwens erg gezellig met zo een hok vol.

We hebben gasten mogen ontvangen uit geheel Europa maar ook heel bijzonder waren die van La Reunion. Het is een tropisch Frans eiland met als hoofd (export) product de vanillestokjes. Nadat zij (zij 76, hij 83 jaar) hier 3 heerlijke warme weken hadden doorgebracht bij de Thermen (kuuroord in ons dorp) en bij ons gaan ze terug naar huis met een schat aan herinneringen. Eenmaal thuis stuurde ze ons een kaartje met een plattegrond van het eiland, zodat we weten waar ze wonen, met uitnodiging om te logeren EN met 2 verse vanillestokjes.... Hmmmm zelfs de envelope rook naar vanille.

Wisten jullie dat:

- een doop feest hier 3 dagen duurt
- een koe gemiddeld 3 uur per dag slaapt
- een kat 12 tot 16 uur per dag slaapt
- de gemiddelde fransman geen ruimte in huis heeft voor logees
- wij wel

Zomaar komt er een eind aan de zomer, vaak heel abrupt maar de zomerse dagen sippelen hier nog wel een beetje tussen de regendagen door. Althans andere jaren en ik hoop ook dit jaar weer op een prachtige zonnige nazomer. Vakanties, vroeger een must om bij te tanken, hebben wij nu niet meer. Wat wil je ook als je op zo een mooi stekkie als dat van ons woont, is iedere dag een feestje en op 'gastloze'dagen is het altijd vakantie.

Salut,

Ron et Annelies